

1.

Nyttan av att kunna många språk

I och med globalisering håller hela världen på att knytas samman. Det gäller såväl människor som samhällen. Dessutom gäller det språk. Några anser att alla borde prata bara engelska för att underlätta kommunikationen och samarbete mellan olika länder. Somliga tycker att var och en borde behärska eller lära sig minst ett främmande språk. Jag har alltid tänkt att det är fint om någon kan tala flytande flera språk. Jag tror också att språk är en väldigt stor del av människans identitet.

Det finns väldigt många fördelar när man behärskar många språk. Globaliseringen har lett till ökande umgänge med olika människor på olika håll i världen. I sociala medier kan man till exempel träffa nya människor och skapa sociala kontakter. Nuförtiden vill många ungdomar studera eller bo utomlands efter gymnasiet. Att studera och bo utomlands är mycket lättare när man kan kommunicera med lokal befolkningen på deras modersmål. Det blir också allt vanligare att arbeta utomlands. Blir man till exempel politiker, forskare eller journalist, gäller det möjligtvis att jobba tillfälligt utomlands. När man åker på semester, är det också nyttigt att behärska det lokala språket. Då kan man exempelvis få hjälp lättare och diskutera och bekanta sig med lokala människor. Det är också lättare att förstå främmande och kanske konstiga seder och bruk om man har ett gemensamt språk.

Språkkunskaperna har också en väldigt aktuell nytta. I dag är det allt lättare att söka information på nätet, men det kan faktiskt vara ett stort problem, eftersom det också finns allt mer felaktig information på nätet. Det är väldigt viktigt att man kan veta, vad man kan lita på. Det finns många som försöker ha en inverkan på massmedierna för att nå ut med sitt budskap. Till exempel politiska partier eller företag kan skapa sina egna "berättelser". USA:s tidigare president Donald Trump är ett bra exempel på hur felaktiga påståenden sprids. Flera amerikanska medier har under de senaste åren arbetat med att granska sanningshalten i presidentens uttalanden. När man behärskar andra språk än engelska eller sitt eget modersmål, är det lättare att dubbelkolla källor och slippa bli offer för manipulering. Att kunna fundera på vem som står bakom informationen, behöver vi språkkunskaper. Då blir det också lättare att veta vilken information som man kan lita på.

Många anser att det räcker om man behärskar bara engelska. Det är faktiskt inte så. Å ena sidan är det lättare om man måste behärska bara ett främmande språk. Dessutom finns det redan i dag många saker som kan skötas bara på engelska. Å andra sidan är det fint att det finns över 6900 unika språk i världen. Det vore ganska tråkigt om alla talade bara engelska. Det finns forskare som är rädda för att man ska tala bara engelska i framtiden. Jag tror att oron är rimlig. Risken finns att några språk ersätts. Det är till och med sant att många språk som har bara få talare har redan försvunnit. Allt mer av dagens högskoleundervisning sker på engelska och på många kurser är också kursböckerna på engelska.

Jag tycker att man inte borde lita så mycket på engelska. Man kan inte tala engelska överallt i världen. Jag anser att man borde också minnas att språk betyder inte bara det språk som man talar. Det handlar också om kultur och identitet. Vårt modersmål är en av de faktorer som vi tänker på när det gäller identitet. Språk spelar även en viktig roll i kulturen. Till exempel böcker,

dikter och låtar har väldigt mycket med språk att göra. Jag tror att varje barn borde få läsa sago-böcker och senare skolböcker på sitt eget modersmål.

Jag har alltid varit intresserad av språk. Det bästa med att lära mig nya språk har definitivt varit det ögonblick när jag har insett att jag har utvecklats och det är lättare och lättare att förstå språket. På lågstadiet och högstadiet studerade jag både engelska och svenska. I gymnasiet började jag plugga tyska. Min lillasyster studerar spanska och därför har jag grundläggande kunskaper i spanska också.

Mina språkkunskaper har varit till väldigt stor nytta. Jag har fått nya vänner som bor till exempel i Thailand, Sverige, Frankrike och Danmark. Dessutom älskar jag att läsa böcker. Jag har märkt att det kan vara helt annorlunda att läsa boken på ursprungligt språk. Det är vanligt att författarens budskap och stämningen i boken förmedlar på ett helt annat sätt. Jag har haft nytta av mina språkkunskaper också i seriösare situationer. För några år sedan var jag i Danmark med min bästa vän. Vi hade ätit i en restaurang och min kompis märkte att hon hade lämnat sin väska i restaurangen. Vi gick tillbaka och jag måste förklara situationen till servitören som inte kunde tala engelska. Lyckligtvis förstod hon, när jag försökte igen på svenska och min vän fick sin väska tillbaka.

Man kan alltid lära sig ett nytt språk. I dag är det möjligt att gå på språkkurser eller lära sig nya språk via internet. Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är dock att använda det i verkliga livet. Det är aldrig onödigt att ha goda eller starka språkkunskaper. Vi borde respektera språkkunskaper och se flerspråkighet som rikedom.

Camilla Sundqvist