

1 Kysymys

1. "Molempi parempi" - ett videoklipp

Hej! Jag heter Juuli och jag är en 18-årig gymnasiestudent från Lahtis.

Jag kommer från en finskspråkig familj och trots att mina föräldrar är intresserade av språk har ingen i familjen någon speciell relation till det svenska språket. Jag blev bekant med svenska i skolan när jag, som alla finskspråkiga elever i Finland, började studera det i sjunde klass. Då blev jag förtjust i språket och dess uttal, ord och nyanser. Det blev någonting som jag ville bli bra på och även idag fortsätter jag att söka nya utmaningar och möjligheter att lära mig mer och mer.

Dock märkte jag också snabbt att inte alla i Finland tycker om svenska. Det finns många som påstår att hata "tvångssvenska" och deras attityd till språket och till och med finlandssvenska personer är väldigt negativ. Jag tror att det har något att göra med att det känns som att man lär sig svenska bara för att det finns historiska grunder för det eller för att det finns en svenskspråkig minoritet i Finland. Attityden är någonting jag skulle vilja förändra eftersom det finns så många andra anledningar att lära sig svenska. Jag har inte studerat därför att Finland en gång var en del av Sverige utan jag har studerat för att kunna kommunicera med olika människor, få nya upplevelser och förstå världen lite bättre.

Mina svenskkunskaper har verkligen givit mig nya möjligheter. Jag kan titta på serier och filmer, läsa nyheter och lyssna på musik på ett helt annat språk och ofta kan jag även förstå texter på norska eller danska. Hittills har jag använt svenska mest för nöjes skull men i framtiden hoppas jag att språket också öppnar nya dörrar i studie- och jobblivet. Jag tänker studera i Sverige efter gymnasiet och fast det känns lite skrämmande vet jag att jag kan förverkliga den här drömmen eftersom jag har fått grundkunskaper i språket här i Finland. Jag är tacksam för att vi finländare har den möjligheten, och jag tycker att den borde användas lite mer.

Det har varit mitt personal val att engagera mig i språkrelaterade aktiviteter även utanför skolan och jag skulle till och med säga att det svenska språket har blivit en del av min identitet. Jag har faktiskt en svensk pojkvän som jag träffade eftersom jag ville prata svenska med någon, så jag kan verkligen säga att språket har haft en stor inverkan på mitt liv. Jag har också haft nöjet att träffa andra finska ungdomar som är lika intresserade av att lära sig svenska som jag är när jag åkte till Piteå på ett språkkurs förra sommaren. Jag har besökt Sverige många gånger tidigare men det var lite olikt att få uppleva landet med andra ungdomar och fokusera lite mer på svenskt kultur och historia. Det blev ännu tydligare för mig att Finland och Sverige faktiskt inte är så olika fastän vi pratar olika språk. Vi är som syskon: Sverige är vår större och mer globaliserad storebror som har lärt oss mycket, men vi har också våra egna grejer.

Det är intressant att jämföra de två länder, och jag älskar också att jämföra olika språk och hitta skillnader och likheter mellan dem. Det hjälper mig att lära nya ord och förstå hur språket fungerar. Att upptäcka att jag kan bryta ett svårt ord i delar och använda det jag har lärt mig för att förstå ordet ger mig glädje. När det gäller mina favoritord på finska eller svenska var det lite svårt att komma på några. För

någon konstig anledning gillar jag ordet "tvättmaskin" på svenska, eftersom det är det enda ordet där jag kan säga det rikssvenska "sk"-ljudet. Annars försöker jag inte ens uttala ljudet, utan håller mig till det finska uttalet. Jag tycker också om ordet "älskling" eftersom det känns härligt att höra och ordet är vackrare än dess finsk ekvivalent "rakas". Jag föredrar mjukare finska ord som till exempel "uni", som betyder "dröm".

Och apropå drömmar: om någon som tittar på den här videon drömmar om att lära sig mer svenska, jag har två ord för dig: gör det! Man måste inte prata ett språk flytande för att ha nytta av det.

Lahden yhteiskoulun lukio
Juuli Vainio

